

## Småskrift nr 10

Årets småskrift kommer att behandla biskop Peder Winstrups tolkning av figurerna på det år 1639 funna guldhornet från germansk järnålder vid Gallehus i Slesvig. Efter att fornforskaren Ole Worm år 1641 utgivit en avhandling om hornets figurer och tolkningen av dem följde ytterligare tolkningsförsök, bland annat Peder Winstrups "Den Danske Hornblæser" 1644. Winstrup såg i figurerna en kristen och politisk allegori, men hade också ett starkt intresse för fornsaker. Till Worm skickade han några fornsaker funna samma år som guldhornet i närheten av Ystad. I medföljande brev till Worm lovade han: "På det forrestående Kirkemøde vil jeg bede alle mine Provster og Præster drage Omsorg for at undersøge, hvorvidt lignende Ting (som föremålen från Ystad) kan findes frem ved Udgravning af de Steder, som er mest navnkundige ved Mindet om Bedrifter." Winstrups intresse för hornets figurer ses också utifrån det samtida intresset för emblemantik.

Författare till småskriften är teol. dr Bengt Arvidsson.

## Sällskapets styrelse

**Anna Minara Ciardi, ordf.**  
0708/183181,  
ordf@lundsstiftshistoriska.se  
**Bertil Nilsson, vice ordf.**  
vordf@lundsstiftshistoriska.se  
**Bengt Arvidsson, sekr.**  
sekr@lundsstiftshistoriska.se  
Lennart Jonson, arkivarie  
Jozsef Nemeth  
Ann-Christin Persson  
Oskar Styf  
Per Arne Joelsson, ersättare  
Samuel Rubenson, ersättare

För mer information om revisorer och valberedning, se sällskapets hemsida:

[www.lundsstiftshistoriska.se](http://www.lundsstiftshistoriska.se)

**GDPR är en ny EU-lag som ersätter PUL. Det innebär att du måste samtycka till att sällskapet lagrar kontaktinformation för utskick. Hör av dig om du har frågor.**

### Hedersordförande

Per-Olov Ahrén †

Owe Samuelsson

### Hedersledamot

Birgit Bram Ohlsson †

Karl-Olof Lidin

STIFTSHISTORISKA  
SÄLLSKAPET  
i LUNDS STIFT



## Meddelande nr 37

**Juni 2018**

**Redaktör: Anna Minara Ciardi**

Kära medlemmar!

Redan i maj gjorde sommaren sin entré i stora delar av landet. Nu är det mer omväxlande väder, skolbarnen har fått sommarlov och det sista före sommarens ledighet skall bli klart.

Årsboken *Lunds stift i nordost – glimtar av Blekinges kyrkohistoria*, del 1, red. J.-O. Aggedal, M. Bernhardsson, A. M. Ciardi, J. Nemeth & B. Nilsson presenterades i samband med årsmötet i mars. Dessvärre skötte inte vår distributör sitt uppdrag på ett tillfredsställande sätt, varför det kom att dröja

innan samtliga medlemmar fick sitt exemplar av boken. För detta ber jag å styrelsens vägnar uppriktigt om ursäkt. Vi försöker inför kommande utgivning hitta andra lösningar.

Jag vill också nämna Carl-Gustaf Andrén (1922–2018), en av våra trognaste medlemmar, som lämnade jordelivet den 18 april. Vi är många som känner stor tacksamhet för hans engagemang och för den inspiration han bidrog med.

*Anna Minara Ciardi, ordf.*

## Medlemsavgift

Medlemsavgiften för år 2017 är 250 kr för organisation, 150 kr för enskild medlem, ytterligare 25 kr för familjemedlem som ej önskar egen årsbok samt 50 kr för studerande.

Avgiften betalas via bg 671-3069. Glöm inte att ange avsändare vid betalning.

Detta är en uppmaning att inbetala årsavgift för 2018.

## Nationellt stiftshistoriskt symposium i Linköping, 1–3 maj

Den 1 maj samlades de som föranmält intresse vid Linköpings domkyrka för avfärd mot Vreta kloster. Docent Göran Tagesson ledde excursionen och vi förevisades dopgraven, kyrkbyn och klostermuseet.

Dagen därpå samlades deltagarna vid S:t Lars kyrka för en arkeologisk och historisk stadsvandring i Linköping, som avslutades med ett besök på Slotts- och Domkyrkomuseet. Efter lunch öppnades

symposiet på Linköping konsert & kongress med välkomsthälsningar av Lars Aldén, ordförande i nationella styrgruppen, biskop Martin Modéus och Christina Blomqvist, ordförande i värdsällskapet. Eftermiddagens föredrag bjöd på ett varierat utbud av ämnen: Linköpings stifts själ – smålänningar, östgötar, nordöstringar; ny kyrka upptäckt i Skänninge; stiftets medeltida kyrkdörrar; orgelbyggare i Linköping; Joen Petri Klints järteckenbok samt reformationens konsolidering i stiftet. Dagen avslutades med middag hos biskop Martin i Biskopsgården.

Sista dagen inleddes med en rundvandring i Linköpings domkyrka och morgonmessa. Under förmiddagen följde åter föredrag: om biskopens borg i Linköping; vadstenamötena samt slutligen om det pågående psalmprojektet ”Psalmernas väg”. Eftermiddagen ägnades åt interna överläggningar, där de olika stiftshistoriska sällskapen presenterade sina verksamheter. Böcker som sällskapen producerat fanns på bokbordet liksom årsrapporter från de olika sällskapen. Från vårt sällskap presenterades Per

Arne Joelssons småskrift om heraldik och årsboken om Blekinge. Vi från Lund kan se tillbaka på ett givande, ambitiöst och intresseväckande symposium med värdefulla kontakter med övriga stiftshistoriska sällskap.

*Bengt Arvidsson*

## Ett år i styrelsen

Historia har alltid varit närvarande i mitt liv. Sedan barnben har historier och historia funnits i min tankevärld. Jag drömde mig ofta tillbaka till svunna tider, fantiserade över de människor som vandrat jorden före oss. Historia har betydelse för oss alla. Den definierar vilka vi är, var vi kommer ifrån och den hjälper oss styra in i framtiden. Mitt liv, och egentligen tror jag mångas liv, skulle te sig blekt utan historia. Utan berättelser om oss själva, om våra släktingar, våra familjer och våra städer skulle nog mångas liv kännas tomma. Genom vår historia skapar vi ett sammanhang. Vi skapar vår

plats i världen. Inför att jag nu i januari blev prästvigd för Lunds stift kände jag ett behov av att närma mig Lunds stifts historia. Jag behövde finna min plats i stiftets långa och händelserika historia. Jag som tidigare härstammar från Härnösands stift ville komma närmare Lunds stift. Mitt engagemang i styrelsen har under detta år som ordinarie ledamot fört mig närmare Lunds stift och jag har börjat känna mig än mer hemma. Jag tror att vi är många som kan känna igen oss i känslan av att upptäcka sin närhistoria och genom den göra den till en del av sin livshistoria. Därför är mitt hopp och mitt mål med mitt engagemang i styrelsen att inspirera andra till att upptäcka sin historia i allmänhet och Lunds stifts historia i synnerhet. Men ett sådant arbete gör sig inte självt. Där behöver vi hjälpas åt. Så jag hoppas att ni är fler med mig som vill sprida historia vidare! Glad sommar!

*Oskar Styf*